

## **De Sint-Norbertuskerk in 2017**

### **Jaarverslag – deel 3 (slot)**

In dit derde, en laatste, deel van het jaaroverzicht doen we niet alleen verslag over feiten uit 2017, maar blikken we ook al even vooruit naar 2018 en de verdere toekomst van de Sint Norbertuskerk.

#### ***Details, of toch niet?***

Vele mensen die toevallig onze open kerk binnenwandelen – vooral wandelaars en toeristen – staan versteld over het opmerkelijk mooie en goed onderhouden interieur. Steevast wordt dan verwezen naar het treffende verschil tussen het uitzicht van de kerk aan buiten- en binnenzijde. Het feit dat de binnenzijde er zo fraai uitziet, is uiteraard te danken aan de regelmatige poets- en onderhoudsbeurt door vrijwilligster Ann. Maar tweemaal per jaar komt ook de groep scoutsleiders van de scouts van Zurenborg, onder coördinatie van Leo en Ann, de kerk een grondige schrobbeurt geven.

Daarnaast spelen er ook nog andere dingen mee. Dingen die je niet onmiddellijk kan benoemen, omdat ze ons vaak niet eens (meer) opvallen. Het lijken details, maar zo mag je het eigenlijk niet bekijken. Het is evenwel allemaal zo vanzelfsprekend geworden, omdat een aantal vrijwilligers al sinds jaren die zogenaamde details in orde houden. En dat was in 2017 niet anders. Bijvoorbeeld een bloemstuk op het altaar, gemaakt van verse bloemen, waar vrijwilligster Pascale voor zorgt. Of de banieren, links en rechts naast het altaar, die al sinds jaren tijdig gewisseld worden in de gepaste liturgische kleur door vrijwilligsters Lieve en Andrée. Of een houten kruisje voor elke overledene, achteraan in de kerk, waar vrijwilliger Geert inmiddels ook al jaren voor zorgt. Een mooie adventskrans vooraan in de kerk, daar zorgen Marie-Louise en Iréne voor. Kaarsen zijn er nooit tekort, omdat ze bijna dagelijks worden aangevuld door vrijwilligers Mark en Ann. Het is allemaal haast teveel om op te noemen. En ja, het zijn misschien “maar” details. Maar de som van al deze details (lees ook delen 1 en 2 van dit jaarverslag) maakt de Sint-Norbertuskerk tot wat ze echt is: een bijzonder levendige en bezielde gemeenschap.

#### ***Internet***

Iets wat je helemaal niet kan zien, is WIFI. Men kan in onze kerk gratis op internet via een WIFI-punt in de Sint-Franciscuskapel. Dat is al zo sinds 2016, en in 2017 werd er veel gebruik van gemaakt – o.a. door toeristen die onze kerk komen bezichtigen. Zij bezoeken, soms onder leiding van een stadsgids, de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de wijk (achteraan in de kerk), en dan consulteren zij soms de website van onze kerk, of ze kijken op ‘Google Maps’ om hun verdere route door Antwerpen en de wijk Zurenborg te bekijken.

En zo komen we naadloos bij onze website terecht. Die wordt al enkele jaren uitstekend beheerd door vrijwilligster Jantine. Google bezorgt maandelijks een rapport over het gebruik van de website van de Sint-Norbertuskerk. Maandelijks tellen wij méér dan 3.000 bezoeken. (Concreet waren er 3.574 bezoeken in augustus, 3.968 in september, 3.739 in oktober, en 3.279 in november. Bij het schrijven van dit artikel was het rapport voor december 2017 nog niet beschikbaar.) Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de website intussen een belangrijker communicatiekanaal is geworden dan het parochieblad Kerk & Leven, waarmee we wekelijks een kleine 100 abonnees bereiken.

## **EEN BLIK OP DE TOEKOMST**

### ***Restauratie buitenzijde kerk***

Het beheersplan, zoals werd opgesteld door de kerkraad, werd op 8 juli 2016 goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. In 2017 werd het “Parochiekerkenplan” goedgekeurd door het Antwerps Stadsbestuur. En op de valreep ontvingen we in 2017 nog het bericht dat het Agentschap Onroerend Erfgoed toelating geeft voor de uitvoering van fase 1 – d.i. de restauratie van de torenspits, westgevel en voormalige doopkapel. Het is nu wachten op de toekenning van de benodigde premie door een ministerieel besluit.

### ***Het Parochiekerkenplan***

Het “Parochiekerkenplan”, dat hierboven al even ter sprake kwam, beschrijft de actuele lange termijnvisie voor de parochiekerken van de Stad Antwerpen en het Bisdom Antwerpen. In dat plan wordt o.a. beschreven welke kerken een verandertraject afleggen, welke kerken een herbestemming krijgen, en welke kerken zullen worden gesloten en/of afgebroken. In dat plan staat bij onze kerk de volgende visie van de Stad en het Bisdom te lezen: *“De huidige functie als eredienstgebouw blijft behouden. De visie is om in te zetten op nevengebruik dat bijdraagt tot het terugdringen van het exploitatietekort.”* Met andere woorden, zowel de Stad als het Bisdom dringen er op aan om het gebruik van onze kerk, buiten de erediensten, uit te breiden – liefst met activiteiten die geld opbrengen. Alleen zo kunnen we op termijn de functie als eredienstgebouw blijven behouden.

### ***Nevenbestemming***

“Nevenbestemming (of nevengebruik)” wordt in het Parochiekerkenplan omschreven als volgt: *“Wanneer een parochiekerk nog wel gebruikt wordt, maar te groot is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, kan men een nevenbestemming overwegen.”* Daarbij wordt in het plan ook nog een onderscheid gemaakt tussen *“multifunctioneel gebruik”* en *“gedeeld gebruik”*.

Voor de Sint-Norbertuskerk geldt het multifunctioneel gebruik. Daaronder verstaat men dat het kerkgebouw occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, ook voor andere doeleinden en/of door andere instanties gebruikt wordt. Om de nevenbestemming van de Sint Norbertuskerk zinvol vorm te geven, werkt de liturgische commissie van het Pastoraal Team momenteel een reeks initiatieven uit.

Het zal u wellicht niet verbazen, maar het plaatsen van een barokorgel in onze kerk past helemaal binnen dit opzet. Het nieuwe orgel zal niet enkel een prominente rol spelen in de erediensten, maar zal ook aanleiding geven tot nieuwe culturele activiteiten die de nevenbestemming van de Sint-Norbertuskerk mee vorm zullen geven. Over deze activiteiten zullen wij u in een latere editie meer informatie bezorgen. Wat wij wel al kunnen meedelen, is dat het inspelen van dit orgel is voorzien voor eind oktober 2018, en dat dit gepaard zal gaan met allerlei festiviteiten. Deze festiviteiten zijn overigens mee opgenomen in het officiële programma voor het Antwerps Barokjaar van de stad Antwerpen, dat dit jaar doorgaat.

## ***Vorming***

Een ander initiatief dat kadert in deze nevenbestemming, is het initiatief dat in 2018 in onze kerk uitgevoerd zal worden door CCV, een christelijke vormingsinstelling voor volwassenen. Het CCV ondersteunt de pastorale werking in de Vlaamse bisdommen met heel wat vormingsinitiatieven.

Op elke zondagochtend waarop er een Bachcantatedienst plaatsvindt in onze kerk, organiseert CCV een vormingsmoment om 9u30 in de Ark, het lokaal boven de weekkapel. Dick Würsten neemt de tekst van de cantate onder de loep, en laat horen hoe Bach aansluiting vindt bij het evangelie van die dag. Gaandeweg leert men de muzikale retoriek en symboliek ontdekken die Bach gebruikt om de boodschap van het evangelie tot in het hart van de luisteraar te brengen. Na deze introductie kan men de eucharistieviering waarin de desbetreffende cantate wordt uitgevoerd, bijwonen. Deelname aan deze vormingsreeks aangeboden door CCV is gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven door een mailtje te sturen naar [antwerpen@ccv.be](mailto:antwerpen@ccv.be)

## ***Tot slot***

2018 wordt een héél bijzonder jaar voor onze kerk, waarin er veel op stapel staat – ook op gebied van liturgie. De Sint-Norbertuskerk, en haar werking, zal meer dan ooit “leven”. U hoort zeker nog van ons, o.a. als wij een nieuwe stap zullen zetten in de verbetering van de liturgie.

*Bart Geurden & Frans Van Looveren*