

Julius Caesar: de eerste Jezus?

Julius Caesar werd in juli geboren, de maand die later naar hem is vernoemd. Hij was de eerste Romeinse keizer die vergoddelijkt werd. Hij stamt af van Julius, de zoon van de Trojaanse prins Aeneas, wiens moeder niemand minder was dan Venus, een van de oudste godinnen. Caesar werd vermoord vóór zijn 66^{ste} verjaardag, 66 jaar voor de geboorte van Jezus. Welke rol kon hij dan spelen in het christendom? Lijkt zijn leven op dat van Jezus, zoals de Italiaanse schrijver Francesco Carotta beweert?

De oorsprong van de vervolging van Christenen

Vanaf het jaar 42 voor Christus ging het volk de keizer vereren. Twee jaar na zijn dood kreeg Julius Caesar een tempel en priesters die hem vereerden. Caesar was namelijk in zijn testament heel vrijgevig ten aanzien van Rome en zijn bewoners. Zijn tuinen werden aan de stad gegeven en iedere burger kreeg 10 weken loon. Toen Marcus Antonius de burgers vertelde wie de moordenaars van Caesar waren, verbrandden ze de huizen van de daders en werd Marcus Antonius de consul van Rome. In het jaar 27 voor Christus liet hij al zijn bezittingen na aan Augustus, achterneef en voornaamste erfgenaam van Julius Caesar.

Augustus regeerde tot het jaar 14 na Christus. Na zijn dood werd Augustus ook vergoddelijkt: alle inwoners van het Romeinse Rijk moesten de keizer vereren. Maar dit was een probleem voor de vele joden die leefden in het oosten van het Rijk: zij mochten van hun geloof alleen hun eigen God vereren. Vanaf het jaar 100 na Christus waren er ook steeds meer christenen, zij hadden hetzelfde probleem. Ook zij mochten niemand naast hun eigen God vereren. Dit was de reden dat de Romeinen de joden en christenen vervolgden. In het jaar 312 trok keizer Constantijn het verbod op het christendom in, maar het was pas in 394 dat keizer Theodotius van het christendom de staatsgodsdienst maakte.

Christus Caesar?

Julius Caesar was dus wel de eerste sterveling die als God vereerd werd in het Romeinse Rijk, Augustus was de tweede en Jezus de derde. Betekent dit echter dat Julius Caesar de "oerjzus" was? Francesco Carotta beweert van wel in zijn boek *Jezus was Caesar*. Volgens

zijn theorie is het Evangelie gebaseerd op de levensgeschiedenis van Caesar. Bovendien is het christendom ontwikkeld uit de verering van de vergoddelijkte Caesar.

Zowel Caesar als Jezus begonnen hun "carrières" in buurlanden in het noorden: Caesar in Gallië, Jezus in Galilea. Ze moesten allebei een noodlottige rivier oversteken: de Rubicon en de Jordaan. Eens over de rivieren komen ze beiden tegenover een beschermheer/rivaal: Pompeius en Johannes de Doper, en hun eerste volgelingen: Antonius en Curio, en Peter en Andreas. Beiden zijn voortdurend onderweg naar de hoofdstad – Rome en Jeruzalem – waar ze eerst triomferen, maar later toch hun passie ondergaan. Beiden hebben goede relaties met vrouwen en hebben een speciale relatie met een bepaalde vrouw, Caesar met Cleopatra en Jezus met Magdalena. Op deze en veel andere "gelijkenissen" baseert Carotta zijn theorie, die meestal genegeerd wordt door academici.

Sandra Olguin